

Het beste van Boedapest 7X een top-5



Het drukke, kosmopolitische Pest, de groene heuvels van Boeda, het serene Margiteiland, de dampende goulash, een fris glas Tokaj-wijn en de heerlijke thermische baden. Zomer of winter, Boedapest is altijd top.

TEKST EN FOTO'S ESTHER DE BEER

Boedapest heeft de grauwsliuer uit het communistische verleden definitief afgeworpen en nu beklimt de Hongaarse hoofdstad met rasse schreden het lijstje van populairste Europese stedentrips. Vreemd is dat niet. Boedapest heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Alleen al om de unieke taal, het Magyar, die alleen aan het Fins verwant is. Ook de ligging van de parel van de Donau is speciaal. Gescheiden door de rivier vind je aan de ene kant het vlakke Pest met grote winkels, brede avenues, hippe wijken, mo-

derne restaurants, theaters en de meeste hotels. En op de andere oever het heuvelachtige, groene Boeda waar het heerlijk wandelen en dwalen is. Een perfecte plek om aan de drukte van de stad te ontsnappen. De twee stadsdelen hebben, elk op een eigen manier, evenveel charme en worden verbonden door imposante bruggen als de Vrijheidsbrug en de Kettingbrug. Maar de ligging van Boedapest brengt nog iets bijzonders met zich mee: onder de stad borrelen thermale bronnen waardoor er overal badhuizen zijn. Het warme water vol mineralen werkt, zo wordt beweerd, verlichtend bij allerlei kwaaltjes, maar het is sowieso een luxe om in elk jaargetijde lekker te kunnen badderen.

Hongaarse trots

Boedapest heeft een roerige geschiedenis. De overheersing door de Turken, Oostenrijkers, Duitsers en uiteindelijk de Russen heeft een stempel op de stad gedrukt. Maar de stad is sinds de onafhankelijkheid van Hongarije begin jaren 90 weer helemaal zichzelf en dat wordt steeds meer zichtbaar. De laatste jaren openden veel jonge Hongaren de deuren van een designwinkel, wijnbar, restaurant of traiteur. Bijzonder zijn de soms moeilijk te vinden cafés in leegstaande fabrieken en kantoren. Helemaal hip en van deze tijd, maar met onmiskenbare trots op hun Hongaarse

BEELDEN

40 JAAR COMMUNISME

Na de val van het IJzeren Gordijn wilde Boedapest maar wat graag af van de groteske standbeelden die aan het regime deden denken. Maar vernietigen, dat ging te ver. De oplossing? Memento Park. Buiten Boedapest staan in dit park 42 reusachtige beelden van grote leiders en soldaten uit het Rode Leger. En je kunt er speeches van communistische grootheden als Che Guevara beluisteren. Het park is lastig te bereiken. Neem de tram naar Kosztolányi Deszö Tér en daar bus 150 naar het park.



Groen hart in de Donau

Midden in de Donau ligt het Margiteiland, een groot autovrij stadspark. Veel stadsbewoners gaan in het weekend naar het eiland om een frisse neus te halen, te picknicken en te wandelen. Vanaf beide stadsdelen is het eiland via de Margitbrug bereikbaar.

5 X MARGITEILAND

- 1.** Huur voor €4 per uur een fiets. Zo leer je het eiland snel en op een leuke manier kennen.
- 2.** Ga naar de sfeervolle Japanse tuin met exotische planten, watervalletjes, rotspar-tijen en waterschildpadden.
- 3.** Bezichtig één van de vele ruïnes, zoals het 13e-eeuwse dominicanessenklooster, waar prinses Margaretha van Hongarije (Margit) in de 13e eeuw woonde.
- 4.** De watertoren is 's zomers dé plek voor voorstellingen en exposities. Vanaf de top heb je een mooi uitzicht over de stad (foto hieronder).
- 5.** In de Palatinusbaden kun je even bijkomen in één van de thermale baden, van de glijbaan roetsjen of baantjes trekken in het zwembad van olympische afmetingen.



BOVEN
De Donau
verdeelt de stad
in Boeda en Pest
RECHTS
De watertoren
op het Margit-
eiland

inborst. Deze komt duidelijker dan ooit naar voren tijdens de tientallen festivals die Boedapest jaarlijks heeft. Het bekendst is het muziekfestival Sziget dat elk jaar in de zomer wordt gevierd. Maandelijks kunnen toeristen op een laagdrempelige manier kennismaken met jonge Hongaarse kunstenaars en ontwerpers tijdens WAMP. En in september trekken traditionele en nieuwe wijnhuizen naar de hoofdstad voor het wijnfestival. Maar wanneer je ook naar Boedapest reist: er is altijd wel een festival waar je je kunt onderdompelen in de Hongaarse cultuur en de lokale bevolking wat beter leert kennen.

Helemaal hip,
maar trots op
hun Hongaarse
inborst

Goulash en taartjes

De Turkse bezetting heeft, net als in Wenen, iets goeds achtergelaten in Boedapest: een echte koffiecultuur. In de stad zijn tientallen prachtige, barokke koffiehuisen, waar je kunt genieten van koffiespecialiteiten en gebak. Met een krantje erbij, net als de locals. 's Avonds komen vooral de jongeren samen voor een glas wijn in een van de wijnbars die momenteel als paddenstoelen uit de grond schieten. Daarna kun je modern of traditioneel Hongaars gaan eten. Gezellige terrassen zijn er in de studentenwijk aan Egyetem Tér of Liszt Ferenc Tér in een zijstraat van de Andrassy Útca. Bij de moderne restaurants staan nog steeds traditionele Hongaarse gerechten op de kaart, zoals goulash en paprika met kip en noedels, maar ook moderne varianten van klassiekers. Proef zeker Hongaarse wijn bij het diner. ➤

Onstuimige geschiedenis

Boedapest is bezaaid met musea, maar ze zijn niet allemaal even interessant. Sommige worden verbouwd, andere zijn gewoonweg stoffig.

5 X MUSEA

- 1. Terror Haza is angstaanjagend goed.** De communistische onderdrukking weergegeven in één huis. Vooral het interview met de beul in de lift zorgt voor kippenvel.
- 2.** Het Museum voor Toegepaste Kunsten is alleen al vanwege het gebouw de moeite waard, maar de wisselende exposities zijn ook niet mis.
- 3.** Hongaars Nationaal Museum. De hele geschiedenis van Hongarije overzichtelijk en interessant geëxposeerd.
- 4.** In het Museum voor Schone Kunsten hangen Hongaarse meesters, maar interessanter is de afdeling met Hollandse schilders op de bovenste etage.
- 5.** Het Historisch stadsmuseum: alles over de onstuimige geschiedenis van de stad in het oude paleis. Uitzicht op de burchtmuur vanaf het terras.



Het hele jaar badderen

Dagelijks ontspringt er maar liefst 80 miljoen liter warm, mineraalrijk water uit de bronnen onder Boedapest. Niet zo gek dus dat er volop thermische baden en spa's te vinden zijn. Een aantal heeft een gescheiden gedeelte of aparte openingstijden voor mannen en vrouwen. Je bent het voordeligst uit met een entreekaartje inclusief kluisje. Bij bijna alle baden kun je ook massages en andere behandelingen boeken.

5 X BADEN

- 1.** Széchenyi-bad. Na een wandeling in het mooie Városliget is er niets leuker dan je in één van de warme buitenbaden te laten zakken. De barokke architectuur is subliem. Weer of geen weer: er spelen altijd oude mannetjes schaak in het buitenbad.
- 2.** Rudas Thermén. Een Turks bad met kleine sterren in de koepel waardoor het licht naar binnen stroomt. In het weekend draaien er dj's en worden er soms zwart-witfilms vertoond.
- 3.** Lukács-baden. Van oudsher horen deze baden bij een abdij. Ze zijn erg geschikt voor wie rugklachten heeft. Met een mooi buitenbad.
- 4.** Király-thermen. Nog helemaal in authentieke stijl. Daardoor misschien enigszins spartaans, maar de details van het bouwwerk zijn schitterend.
- 5.** Gellért. Ooit het meest prestigieuze bad van Boedapest, nu een beetje gedateerd en toe aan een opknabbeurt.



Opnieuw bruisend

Boedapest had eeuwenlang een levendige Joodse gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog was deze behoorlijk uitgedund en raakte de Joodse wijk in verval. Maar nu bruist de buurt weer met designwinkels, biologische en kosjere restaurants en openluchtcafés op elke straathoek.

5 X JOODS BOEDAPEST

- 1.** Grote synagoge. De grootste synagoge van Europa met prachtige mozaïekvloeren.
- 2.** Kazinczy Útca synagoge. Een must-see, vooral de plafondschilderingen. Enthousiaste beheerder, leuke rondleiding.
- 3.** Joods Museum. Grenzend aan de grote synagoge. Vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap in de stad.
- 4.** Wallenberg Park. Op de zilveren blaadjes van de treurwilg staan de namen van alle Holocaustslachtoffers uit Boedapest.
- 5.** Holocaust Museum. Indringende expositie die eindigt in de aangrenzende synagoge.



Dromerig en sprookjesachtig

Een groter contrast in één stad is bijna niet mogelijk. Waar Pest nooit lijkt te slapen, is Boeda dromerig, groen en sprookjesachtig. Ga op zondagochtend en geniet van de rust.

5 X BOEDA

- 1. Vissersbastion.** Een vreemd idee dat deze nu sprookjesachtige bouwwerken ooit dienden als verdedigingswerken. Mooi uitzicht over de Donau en Pest.
- 2. Oude stadswallen.** Maak een wandeling in het groen langs de oude stadswallen met magnifiek uitzicht over de heuvels. Waar vroeger kanonnen stonden, vind je nu terrasjes.
- 3. Matthiaskerk.** Van buiten, dankzij het geschubde dak, misschien wel net zo mooi als van binnen.
- 4. Burchtheuvel.** Wandel vanaf het Gellért-badhuis, langs de rotskerk, omhoog naar het monument en vergeet onderweg niet te genieten van de uitzichten.
- 5. Boedapaleis.** Bezoek het Historisch Museum en bekijk meteen het interieur van het Paleis van de Habsburgers, waar ooit beroemde vorsten huisden. ➤



TOP-5 RESTAURANTS

- 1. De Grote Markthal.** Weliswaar geen restaurant, maar als je nieuwsgierig bent naar het echte Hongaarse eten kun je hier je hart ophalen. Op de eerste verdieping is het proeven geblazen, beneden kun je de authentieke ingrediënten kopen.
- 2. Soul Café.** Italiaanse gerechten met een Hongaarse inslag. Vooral de pasta's met vis zijn een aanrader. Fijne wijnkaart.
- 3. Menza.** Een leuk restaurant voor de lunch met geweldig retro interieur en een gezellig terras.
- 4. Café Kör.** Hongaarse specialiteiten in een warme, knusse setting. Vooral de desserts zijn verrukkelijk.
- 5. Belvárosi Disznótoros.** Op het eerste gezicht een gewone slagerij, maar ook dé plek om een Hongaarse lunch te verorberen. Kom rond 12 uur, anders heb je geen tafeltje meer.

TOP-5 CAFÉS

- 1. Táskarádió Eszpresszó.** Of je nu voor de lunch, een kop koffie, glas wijn of cocktail komt, het is hier altijd gezellig, ook op het terras.
- 2. Művész Kávéház.** Een goede plek om klassieke, huisgemaakte gebakjes te proberen, zoals de kersentaart.
- 3. Auguszt Cukrászda.** Een van de oudste koffiehuisen in de stad. Statig en sjiek. De huisgemaakte taartjes zijn niet te versmaden.
- 4. Central Kávéház.** Een begrip in Boedapest. Hier kun je prima terecht voor ontbijt, koffie en/of lunch.
- 5. Innio.** Populaire nieuwe wijnbar, vlakbij de kathedraal. Een enorme keus aan Hongaarse wijnen, van zowel traditionele als nieuwe wijnhuizen.



TOPSELECTIE OVERNACHTEN

Er is een keur aan nieuwe hotels te vinden in de stad. Wij selecteerden prettige boetiekhotels. Prijzen zijn voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt. Het cijfer achter B is de waardering van gasten die boekten via booking.com. Kies voor de telefoonnummers 00 36 1.

1. Estilo Fashion Hotel

Ligt naast de Grote Markthal. De kamers zijn ingericht met een nautisch thema. Lichte, ruime badkamers. Behulpzaam personeel. www.estilohotelbudapest.com, 799 71 70, €68, B 8,9.



2. La Prima Fashion Hotel

Een broer van het Estilo, maar net iets luxer. Ruime kamers in aqua tinten met zacht tapijt. Sfeervolle lobby en centrale ligging. www.laprimahotelbudapest.com, 799 00 88, €75, B 8,9.

3. Hotel President

Een vijfsterrenhotel met zeer comfortabele kamers en mooie foto's aan de muren. Het dakterras biedt een schitterend uitzicht over de Donau en Boeda. www.hotelpresident.hu, 373 82 00, €100, B 7,5.

4. Promenade City Hotel

Aan de Váci Utca en een prima beginpunt om Boedapest te ontdekken. Comfortabel ingerichte kamers. Eenvoudige, maar goede badkamer. Simpele ontbijtruimte. www.promenadehotelbudapest.com, 799 44 44, €70, B 8,4.



CAROLYN BANFALVI, EIGENARESSE TASTE HUNGARY

'Er lijken elke week wel tien nieuwe wijnbars bij te komen in Boedapest. Mijn favoriet is Di Vino tegenover de basiliek. Hier proef je de beste Hongaarse wijnen. 's Zomers is er een kleine dependance op de Burchtheuvel.'



REIZEN & PRIJZEN

BESTE REISTIJD In de zomer kunnen de temperaturen hoog oplopen. 's Winters is de Hongaarse hoofdstad een plaatje. Niets is leuker dan bij sneeuw in één van de thermale buitenbaden te zitten. Tijdens het Sziget-festival in augustus is het vaak druk en liggen de hotelprijzen hoger.

VLIEGEN Vanaf Amsterdam zijn er diverse vluchten per dag met KLM. Een retourvlucht kost vanaf €106. Prijsvechter Wizz vliegt vanaf Eindhoven (retourtickets €93 inclusief een koffer van 23 kg) en Transavia vanaf Rotterdam voor €90, exclusief ruimbagage (prijs voor 7 t/m 9 februari 2014).

VERVOER TER PLAATSE Boedapest is erg uitgestrekt. Maak dus gebruik van de metro. Een dagpas kost €5, een losse rit €1. Wie liever wil wandelen doet er goed aan de ongezele lange avenues te ontwijken en door de wijpjes te lopen.

Een fiets huren kan voor ongeveer €15 per dag bij Velo Touring of Yellow Zebra Bikes.

ENTREES EN EXCURSIES De Budapest Card is verkrijgbaar voor 24, 48 en 72 uur, vanaf €14. Deze kaart is inclusief gratis reizen met het openbaar vervoer, toegang tot zeven musea en het Lukácsbad en twee stadswandelingen met een gids. De entree voor de meeste musea en Memento Park is €5. Uitzonderingen zijn Terror Haza (€6,70) en het Museum voor Toegepaste Kunst (€10).

paste kunst (€10). Toegang tot het Szchenyibad is €14, het Gellért €16, Lukács €10, Király €8 en Palatinus €9. Hongaarse lekkernijen proeven en de leukste restaurants en bars ontdekken kan met de tours van Taste Hungary. De Budapest Food Walk kost €60 en de Literary Coffee House Walk €55.

REISINFORMATIE Neem een goede reisgids mee, zoals 100% Boedapest van Mo'Media (2013, 152 pagina's, €13,95) of Lonely Planet Budapest (2012, 250 pagina's, €17,50). Gebruikers van een smartphone of een tablet kunnen gratis de app Budapest Map & Guide installeren. Er is geen goede toeristische website, de meeste sites over de stad zijn erg commercieel.

ETEN EN DRINKEN, prijzen in € Espresso 1,50, frisdrank 3, biertje 1,50, glas wijn 3, goulash 5 en kip met dumplings in paprika-saus 10

